

Idéprogram

på lätt svenska

Vad tycker Studieförbundet Vuxenskolan?
Vilken är vår
bästa idé?



Studieförbundet
Vuxenskolan

Hur det började

Studieförbundet Vuxenskolan

erbjuder studier för vuxna
i hela landet.

Studieförbundet Vuxenskolan förkortas SV.

I våra kurser

kan man lära sig nya saker.

SV vill skapa ett samhälle

där varje människa får vara med

och växa genom kunskap.



1920 startade två bröder
det som skulle bli Studieförbundet Vuxenskolan.
De hette Rudolf och Eric Carlsson.

De var bönder och
de bodde i Slöinge,
som är en liten ort i Halland.

Bröderna var trötta på
att människor på landet
inte kunde utbilda sig lika bra,
som människor i städerna.

Bröderna startade
en studie- och diskussionsgrupp
som de kallade
Fria tankars hem.
Här kunde bröderna
och deras vänner
lära sig saker
på ett sätt som passade dem.
Nu kunde de vara med
och förändra
och förbättra samhället.



Fria tankars hem

Studieförbundet Vuxenskolan är fortfarande idag ett Fria tankars hem, där människor kan tänka fritt och växa.

När man lär sig saker växer man inuti. Då kan man vara med och förändra och förbättra saker för sig själv och för hela samhället.



Bildning är viktigt



När människor utbildar sig och lär sig nya saker får de bildning.

Det är viktigt att alla människor får chans till bildning.

Vi vill bilda folket.

Det kallas folkbildning.

Hos Studieförbundet Vuxenskolan samlas människor av alla sorter.

Olikheterna spelar ingen roll.

Det viktiga är att alla får chans till bildning.

Studieförbundet Vuxenskolan vill att de människor

som behöver bildning allra mest ska känna till SV

och veta att de är välkomna till SV:s kurser.

Även den som brukar möta hinder ska känna sig välkommen hos oss.

Alla är välkomna

till Studieförbundet Vuxenskolan.

Det är viktigt att alla som vill

kan få lära sig nya saker

även när de är vuxna.

Studieförbundet Vuxenskolan har lokaler.

Vi kan erbjuda mötesplatser.

SV har en liberal syn

på utbildning och folkbildning.

SV betonar varje människas egen utveckling som människa

och tillsammans med andra.

När vi möter varandra

kan vi lära oss nya saker.

När människor bildas

blir hela samhället bättre.

SV:s kurser är frivilliga.

Våra kurser styrs inte av staten eller kommunen.





Kultur

Kultur är viktigt.

Kultur får människor att tänka.

Kultur får människor att utvecklas.

Kultur är både roligt och viktigt.

Därför har kulturen
en självklar plats
inom folkbildningen.



Vi tar med oss våra idéer till framtiden

Folkbildningen startade för många år sedan.
Men idén att alla ska få bilda sig
är lika viktig idag,
både på landsbygden
och i städer.
Tillsammans skapar vi
framtidens folkbildning.





**Studieförbundet
Vuxenskolan**